

THREE HIERARCHS GREEK ORTHODOX CHURCH

SUNDAY WEEKLY BULLETIN June 25th, 2023 V. Rev. Archimandrite Eugene N. Pappas

THIRD SUNDAY OF MATTHEW



Icon of Christ Preaching to the Apostles

1724 Avenue P Brooklyn, New York 11229-1206 Tel: (718) – 339- 0280

E-mail: info@threehierarchsbrooklyn.org Web site: www.threehierarchsbrooklynny.org

Prokeimenon. Mode 2 Psalm 117.14,18

The Lord is my strength and my song. Verse: The Lord has chastened me sorely.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 5:1-10

Brethren, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have obtained access by faith to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. While we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Why, one will hardly die for a righteous man -- though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows his love for us in that while we were yet sinners Christ died for us. Since, therefore, we are now justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life.

Προκείμενον. Ήχος β' ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18

Τσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος. Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος. Πρὸς Ῥωμαίους 5:1-10 τὸ ἀνάγνωσμα

Αδελφοί, δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὖ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῆ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἦ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἀγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. Ἔτι γὰρ Χριστός, ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμῷ ἀποθανεῖν. Συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἀμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. Πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῆ ζωῆ αὐτοῦ.

Έκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 6:22-33 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

The Lord said, "The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light; but if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness! No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you by being anxious can add one cubit to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O men of little faith? Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear? For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well."

Εἶπεν ὁ Κύριος Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἀπλοῦς ἦ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ἦ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἐνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἐτέρου καταφρονήσει. οἱ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνῷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὺ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾳ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῆ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὕριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἀπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.



HOLY ORDER of Three Hierarchs Parish: will observe their ANNUAL MEMORIAL TRIBUTE to all faithfully departed members TODAY, at the 10:30 A.M. Divine Liturgy. The 'ORDER' will host and serve the Coffee Fellowship. The public is cordially invited for refreshments in Whitehall 12:00 Noon.

BARBECUE' TIME is at hand: Please join us for the end of the season Plaza Barbecues open to one and all in the community parish. It's FREE AND OPEN TO ALL.

A.H.EP.A. B-B-Q Monday evening JUNE 26th, at 6:00 P.M. The PLAZA will host everyone FREE as guests of the CONEY ISLAND CHAPTER #200. Lots of food, fun, drinks!

ENGAGEMENT BLESSINGS: are extended to MS. ELENI VALLAS and MR. PANAGIOTIS PAGOULATOS who will exchange vows and rings on Sunday, July 02nd, with the solemn blessing of our Pastor Father Eugene. KALA STEPHANA!

INDEPENDENCE DAY COMMEMORATION: On Sunday July 02nd, our services will be graced with the Presentation of our national flag, a display of the time honored documents of our founding as a REPUBLIC (Declaration of Independence, Constitution, Bill of Rights and much more). Musical recessional will include the PLEDGE of ALLEGIANCE, the singing of "GOD BLESS AMERICA' and the military tribute of our Armed forces. CHURCH OFFICE: will be closed on the 4th. of July in observance of our Day of Independence and birth of our 'FREEDOMS'. Wave the flag and be proud!

NUPTIAL ANNOUNCEMENT: Congratulations are extended to MR. THOMAS TSATSIS first born son of Gregory and Laura (VARDAKIS) Tsatsis who will be united in Holy Matrimony to MS. AMANDA STANZIONE on Saturday, July 15th. The solemnity will be in Portland, Connecticut. KALA STEPHANA!

AGIASMOS (HOLY WATER BLESSING) for July will be offered on Saturday morning July 01st at 11:00 A.M. This is the Feast Day of the Holy Unmercenaries SAINTS COSMAS and DAMIAN. The sacred icon will be presented for veneration as the faithful will be anointed with the 'healing oil' unction of Holy Wednesday! Come and be cleansed and healed physically and spiritually.

FAIR WARNING: Mark your calendar..... it's coming...... Sunday – July 23rd..... YOU KNOW!

GRATITUDE is expressed to everyone in the community that helped and shared in the 'labor of love' for the BROOKLYN GREEK FESTIVAL. Parish Council, AHEPA, PHILOPTOCHOS LADIES, T.H.Y. KIDS, BOY SCOUTS and GIRL SCOUTS, ALTAR BOYS, CHOIR MEMBERS, DAUGHTERS of PENELOPE and the myriad of volunteers from the pews...... and our Reverend Clergy always supportive!

25th Year Opening Anniversary of the 'RADIO MINISTRY of Father Eugene's MATTERS of CONSCIENCE BROADCASTS each Saturday afternoon prime-time 1-2:00 P.M. on COSMOS RADO W.N.Y.E. 91.5 FM. This stellar programming includes relative subjects involving medicine, education, religion, politics, legislation, morals and ethics facing the 'globe'. The program is now cosmic (global) through the inter-net links. DO YOU LISTEN IN?

MEMORIALS TODAY: + EUDOXIA KAFETZIS + SERHIY ORINCHAY

+ DEMETRIOS BELLAS + XENOPHON RAPTIS

+ ALL DECECEASED MEMBERS OF THE HOLY ORDER.

MAY THEIR MEMORY BE ETERNAL!

MEMORIALS NEXT WEEK: JULY 01st,

+ ANASTASIOS PERLEGIS + HARIKLEA STAMOU MAY THEIR MEMORY BE ETERNAL!



Rev. Fr. JUVENALY a monastic priest missionary from GUATEMALA was the homilist at Divine Liturgy at the close of the FESTIVAL. It was also FATHER'S DAY OBSERVANCE with a celebratory cake for all in the congregation Father Eugene is cutting the cake in the NAME of the FATHER of CREATION! God Bless all fathers, grand-fathers, God-fathers and uncles!

The cake was delicious!







Έκ δίδεται άπό την Κανοβιακή Γυναικεία Ίερά Μονή Άγιου Αύγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 -imaafiolityahoo.gr

Περίοδος Δ' - "Ετος Μ' Φλώρινα - άριθμ. φύλλου 2563 Κυριακή Γ' Ματθαίου (Ματθ. 6,22-33) 25 To uviou 2023

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αύγουστίνος Ν. Καντιώτης

Τί σκοτίζει τὸ νοῦ

« Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός» (Ματθ. 6,22)

ἴδια ἀκοῦμε!... "Αν ὅμως τοὺς πιάσης αὐτοὺς καὶ τοὺς ῥωτήσης, τί λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο 🖟 Μπθ. 🛚 τσαντίρι... Δυστυχισμένη γυναίκα. 6,2283), μεσάνυχτα έχουν.

Θὰ προσπαθήσω λοιπὸν νὰ σᾶς ἐξηγήσω μόνο τοῦτο τὸ ῥητό· «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν *ὁ ὀφθαλμός»*, τὸ λυχνάρι τοῦ σώματος εἶνε τὸ μάτι [.ά.622]. Φτάνουν αὐτὰ τὰ λόγια νὰ σώσουν ὄχι μόνο έμᾶς άλλὰ καὶ τὸν κόσμο όλόκληρο. Γιατὶ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ζυγίζουν παραπάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα. "Όσα γράμματα κι ἄν μάθης, ὅσα βιβλία κι ἄν διαβάσης, καὶ στ' ἀστέρια νὰ πᾶς, ἀνώτερα δὲν θὰ βρῆς τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶνε διαμάντια. "Ενα διαμάντι λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ θὰ σᾶς δώσω σήμερα, ἄν καὶ ή κοινωνία μας τώρα δὲντὰ ἐκτιμά, τὰ περιφρονεῖ. Πάρε μιὰ χούφτα διαμάντια καὶ ῥῖξ' τα στὰ γουρούνια: δὲν θὰ τὰ ἐκτιμήσουν: τὰ γουρούνια θέλουν πίτουρα, βελανίδια, βόρβορο. Μήπως προσβάλλω μ' αὐτό; Μὰ ὁ Χριστὸς τὸ λέει: «Μὴ δῶτε τὸ ἄγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ύμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (ἐά アঙ)・φυλάξτε, δηλαδή, τὰ ἀνεκτίμητα λόγια μου, μὴν τὰ πῆτε σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶνε είς θέσιν νὰ τὰ ἐκτιμήσουν.

Σήμερα λοιπὸν τὸ εὐαγγέλιο ἀρχίζει μὲ τὰ λόγια «Ό λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός». Τί σημαίνουν αὐτά;

Θ' ἀρχίσω μ' ἕνα παράδειγμα. Στὸ γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεως στὴ Φλώρινα ἦρθε τὶς μέρες αὐτὲς μιὰ γριά. Δὲν βλέπει καθόλου, εἶνε τελείως τυφλή. Τὴν ἔφεραν τὰ παιδιά της καὶ μὲ παρακάλεσαν Κάνε μιὰ χάρι, δέσποτα πάρε τὴ γριὰ αὐτὴ στὸ γηροκομεῖο, ὅχι γιατὶ ἐμεῖς δὲν ἀγαποῦμε τὴ μάνα μας, ἀλλὰ εἵμαστε φτωχαδάκια, σκηνίτες, γυρίζουμε φμό πέδος ας πέδος πς τφ τσαντίρια, καὶ ἄν τὴν κουβαλᾶμε μαζί μας θὰ βασανίζεται· ἔβλεπε ἄλλοτε μακριά, μάτια ἀετοῦ πάντα ἔχει. ή γριὰ ὅμως δὲν μένει εὐχαριστημέ- ἀμφιβάλλω ἄν ἔνας μέσα στοὺς χίλιους βλέπη ὅ-

Μερικοί, άγαπητοί μου, λένε· Τί νὰ πᾶμε στὴν νη. - "Αχ, ματάκια μου! λέει· ποιός θὰ μοῦ δώση τὸ ἐκκλησία, τί νὰ κάνουμε; ὅλο τὰ ιδια καὶ τὰ φῶς; Πηγαίνετέ με σὲ γιατρὸ νὰ μοῦ κάνη ἐγχείρησι νὰ δοῦν τὰ μάτια μου, κι ᾶς πάω πάλι στὸ

> Πιό δυστυχισμένοι δμως εΐνε κάποιοι ἄλλοι, ποὺ μάτια ἔχουν καὶ μάτια δὲν ἔχουν. Αὐτὸ λέει

τὸ εὐαγγέλιο σήμερα.

Τὸ νὰ ἔχης μάτια εἶνε κι αὐτὸ μεγάλο πρᾶγμα. Άλλὰ δὲν ἔχουν ἀξία τόσο τὰ μάπα αὐτά· τέτοια δρασι έχουν καὶ τὰ ζῶα, μερικὰ μάλιστα καὶ πιὸ ἶσχυρή. "Όσο βλέπει π.χ. ὁ ἀετός, δὲν βλέπει ὁ ἄνθρωπος· χίλια μέτρα ψηλὰ πετάει καὶ βλέπει κάτω τὸ λαγὸ καὶ τὸν πιάνει. Τὰ μάτια μας ἔχουν άξία άνεκτίμητη, καὶ καλὰ κάνεις καὶ τὰ προσέχεις. Μὴν ἀμελήσης ὅμως νὰ φροντίσης πιὸ πολὺ κάποια ἄλλα μάτια, ποὺ ἄν ἐκεῖνα τὰ χάσης, είσαι χαμένος όριστικά. Ποιά είνε ἐκεῖνα τὰ μάτια; Δὲν εἶνε τὰ σωματικά· εἶνε μάτια ψυχικά· ἔχει καὶ ή ψυχή μάτια, καὶ αὐτὰ εἶνε τὰ σπουδαιότερα. Ποιός είνε ὁ όφθαλμός, τὸ μάτι ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο; – ποιός θὰ τὸ πῆ; Ἐδῶ εἶνε ἡ έρμηνεία τοῦ εὐαγγελίου. Τὸ μάτι αὐτὸ εἶνε τὸ μυαλό ή ὀρθότερα ό νοῦς τοῦ ἀνθρώπου.

Μυαλὸ ἔχει καὶ ἡ κόττα καὶ ἡ ἀλεποῦ καὶ ὁ λύκος καὶ ή ἀρκούδα... Ναί, ἀλλὰ μυαλὸ ἀπὸ μυαλὸ διαφέρει. Τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου είνε θαῦμα. "Υπερέχει! Διότι τὸ μυαλὸ τοῦ ζώου δὲν προοδεύει δσα χρόνια κι ἄν περάσουν, ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος!... Βλέπεις τὸ μικρὸ παιδάκι πάει σχολεῖο, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο καὶ γίνεται ἔνας ἐπιστήμονας. Γιατί; Γιατὶ ἔχει μυαλό, ποὺ εἶνε ή μεγάλη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, τὸ θαῦμα ποὺ χωρίζει τὸν άνθρωπο άπὸ τὸ ζῶο.

"Ο Θεὸς λοιπόν, λέει τὸ εὐαγγέλιο, σοῦ ἔδωσε μυαλό, γιὰ νὰ ξεχωρίζης ἀπ' ὅλη τὴν πλάσι, νὰ προοδεύης, καὶ νὰ γίνης ἐσὺ στὸν κόσμο αὐτὸν ἔνας μικρὸς θεός. Πρόσεχε τὸ μυαλό σου νὰ μὴν τὸ θολώσης, νὰ μὴν τὸ καταστρέψης, νὰ μὴν τυφλωθής, διότι μερικά πράγματα θολώνουν τὸ είχε, μὰ ἔπαθε καταρράκτη... Τὴν πῆρα. Τὸ γη- μυαλὸ καὶ τυφλώνουν. Τὴ γριὰ ποὺ εἵπαμε τὴν ροκομεῖο εἶνε παλατάκι• καὶ ψωμὶ ἔχει, καὶ νερό,  ἔκανε τυφλὴ ὁ καταρράκτης. Καὶ ὑπάρχουν πολκαὶ κρέας, καὶ ψάρι, καὶ φάρμακο, καὶ γιατρό, τὰ λοὶ «καταρράκτες», ποὺ τυ φλώνο υν τὶς ψυχές· πως πρέπει. Εἶνε ἐκεῖνοι ποὺ εἶπε ὁ Χριστός ὅτι ουν. Παράδειγμα· ἔχεις ἕνα ῥολόϊ. 'Εὰν σοῦ πῆ «ἔχουν μάτια καὶ μάτια δὲν ἔχουν »· ἔχουν μάτια ἕνας ὅτι τὸ ῥολόϊ αὐτὸ φύτρωσε στὸ χωράφι, θὰ τοῦ σώματος, ἀλλὰ μάτια ψυχικὰ δὲν ἔχουν [β. Μίχι πῆς· Τρελλάθηκες; εἶνε ποτέ δυνατόν; τὸ ῥολόϊ δὲν φυτρώνει ἔτσι, κάποιος τό 'φτειασε. "Α, αὐτὸ

Θέλετε νὰ δῆτε μερικὰ ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τυφλώνουν; Άναφέρω λίγα παραδείγματα.

√ Ἡρθε μιὰ νέα γυναίκα νύχτα στή μητρόπολι καὶ χτυποῦσε. Ἡνοίγουμε. Τί νὰ δῆς ξυπόλητη, σκισμένα τὰ ῥοῦχα της, ματωμένο τὸ πρόσωπό της, γδαρμένη. -Δέσποτα, σῶσε με! -Τί συνέβη; -Ὁ ἄντρας μου γυρίζει τὴ νύχτα μεθυσμένος βρίζει, σπάει πιάτα καὶ ἔπιπλα, χτυπάει, δαγκώνει. Δὲν μπορῶ πιὰ νὰ ζήσω μαζί του. -Πῶς ἔγινε ἔτσι; -"Ἡταν καλὸς μέχρι ποὺ ἔμπλεξε μὲ κάτι φίλους μπεκρῆδες καὶ πίνουν μαζί στὶς τα βέρνες ἀπὸ τότε θόλωσε τὸ μυαλό του, δὲν βλέπει μπροστά του οὕτε γυναϊκα οὕτε παιδιά....

Ό μεθυσμένος εἶνε ἐπικίνδυνος. Μιὰ παροιμία λέει· «ὁ τρελλὸς εἶδε τὸ μεθυσμένο κ' ἔφυγε». Όταν μεθᾶς, χάνεις τὰ λογικά σου. Νά πῶς τυφλώνει τὸ κρασί. Πρόσεχε! « Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός» τὸ ἀλκοὸλ τυφλώνει,

ή μέθη στραβώνει.

√ "Αλλο. Σ' ενα μεγάλο χωριό χτύπησε τὴν Κυριακὴ ὁ καλὸς παπᾶς τὴν καμπάνα: πῆγαν μόνο 5 ἄντρες, 10 γυναϊκες κι ὁ δίσκος ἔπιασε 15 δραχμές. Τὴν ἴδια μέρα ἦρθαν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη μὲ αὐτοκίνητο πολυτελείας δύο ντιζέζ, «καλλιτέχνιδες», ἔστησαν παράστασι μὲ ὅργανα στὸ καφφενεῖο, καὶ δὲν ἔμεινε στὸ σπίτι οὕτε γέρος οὕτε γριά: μαζεύτηκαν ὅλοι, καὶ μέχρι τὰ μεσάνυχτα βγῆκαν ἐκεῖ τὰ μάτια τους νὰ χαζεύουν τὶς ἀδιάντροπες: κι αὐτές, ἀφοῦ ξάφρισαν τὰ πορτοφόλια (μάζεψαν 75.000 δραχμές!) σηκώθηκαν κ' ἔφυγαν. "Ω κόσμε: 15 δραχμές στὴν ἐκκλησιά (στὸ Χριστό) – 75.000 στὶς πόρνες!

"Ένα λοιπὸν τὸ κρασί, ποὺ σκοτίζει τὸ μυαλό, δεύτερον οἱ γυναϊκες, ἡ πορνεία δηλαδή.

√Θέλεις v* ἀκούσης ἄλλο χειρότερο ποὺ σκοτίζει τὸ νοῦ; Τὸν ἔνα τέλος πάντων τὸν ζάλισε τὸ κρασί, τὸν ἄλλο τέλος πάντων τὸν ξελόγιασε ή σάρκα, άλλ" αὐτὸν δὲντὸν δικαιολογῶ, γιατὶ εἶνε σὰν τὸν Ἰούδα· τὸν τύφλωσε ή φιλαργυρία, τὰ τριάκοντα ἀργύρια. Μοῦ ἔλεγε ἔνας ύπάλληλος - γνώστης, πὼς ὑπάρχουν κάποιοι πού, ἐνῷ τοὺς βλέπεις ἀκάθαρτους - ἀτημέλητους, αὐτοὶ ἔχουν έκατομμύρια στὶς τράπεζες. Δὲν τὸ φανταζόμουν• έγὼ τοὺς νόμιζα φτωχαδάκια. Τὸ χειρότερο ποιό είνε· καλά, δουλεύουν, κάνουν οίκονομία, στερούνται κι άποταμιεύουν δὲν τοὺς κατηγορώ. Γίνεται δμως ἔρανος, π.χ. τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, γίνεται άνακοίνωσι, φωνάζει ό δάσκαλος κι ό παπᾶς, και ατο Χωδιο μος είλε αστοί πε τα εκατοπμύρια καταθέσεις, πόσα δίνουν: 150 δραχμές! Έ, πῶς ἔτσι νὰ πάη μπροστὰ ὁ κόσμος;

√ Άλλὰ τὸ χειρότερο φαρμάκι, ποὺ ζαλίζει τὸ νοῦ καὶ σκοτεινιάζει τὸν ὀφθαλμὸ τῆς ψυχῆς, εἶνε – ποιό ἡ ἀπιστία τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ Χριστὸς νὰ κατεβῆ, θαύματα νὰ κάνη, δὲν πιστεύ-

πῆς. Τρελλάθηκες; εἶνε ποτέ δυνατόν; τὸ ῥολόϊ δὲν φυτρώνει ἔτσι, κάποιος τό *φτειασε. *Ά, αὐτὸ «κάποιος τό *φτειασε»; Καὶ τὰ ἄλλα «ῥολόγια» ἀπολύτου ἀκριβείας (τὸν ῆλιο, τὸ φεγγάρι, τὰ ἀστέρια) ποιός τὰ ἔφτειαξε; Αἰῶνες τώρα εἶνε στήν ώρα τους! Γι' αὐτὸ οἱ ἀστρονόμοι, κατὰ κανόνα, είνε πιστοί στὸ Θεό. Ποιός τὸ «κούρδισε» αύτο το «ρολοί» να δουλεύη έτσι; Τυφλός δποιος δὲν τὸ βλέπει. Αὐτὸ λέει ὁ Χριστὸς σήμερα· «'Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐσπν ὁ ὀφθαλμός». Λυχνάρι που φωτίζει νὰ βλέπουμε είνε ὁ νοῦς. "Αν τώρα έσὺ τὸν σκοτίζης πότε μὲ λεφτὰ καὶ λίρες, πότε μὲ χαρτοπαίγνια κι ἀπάτες, πότε μὲ οὐσίες καὶ πιοτά, πότε μὲ γυναῖκες καὶ ἔρωτες, πότε μὲ κλοπές καὶ ἀδικίες, τότε δέν ἔχεις πλέον νοῦ καὶ γίνεσαι σὰν τὰ ζῷα· «ἄνθρωπος ἐν τιμῆ ὧν οὐ συνήκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ώμοιώθη αὐτοῖς »(Ψώμ 4818,21).

Άδελφοί μου ἄνθρωπος ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸ Θεὸ καταστρέφεται. Τὸ γαϊδουράκι, ἄν συμβῆ κάπου νὰ πέση σὲ λάκκο, ὅταν ξαναπεράση ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο προσέχει καὶ δὲν ξαναπέφτει. Ὁ κόσμος παθαίνει χειρότερα ἀπὸ τὸ γαϊδουράκι. Ἔπεσε στὸ λάκκο τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου μὲ σαράντα ἐκατομμύρια σκοτωμένους. Ξαναπέφτει μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια στὸν ἴδιο λάκκο, τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, μὲ ὀγδόντα ἑκατομμύρια νεκρούς. Καὶ τώρα ἑτοιμάζεται γιὰ τρίτο λάκκο, τὸν Άρμαγεδῶνα, ποὺ θὰ καταστρέψη τὰ πάντα.

Νά λοιπόν τί λέει ὁ Χριστός μας Προσέξτε τὸ νοῦ σας! Μακριὰ ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ σκοτίζουν, άπὸ τὴν κακία ποὺ τυφλώνει. Κράτα τὸ νοῦ σου καθαρό, νὰ βλέπη τὸ Θεό, νὰ σκέφτεται τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου. Ξυπνάς; βλέπεις τὸν ἥλιο; πές «Δόξα σοι, ό Θεός!». Πᾶς στὸ χωράφι; ἀκοῦς τὰ πουλάκια νὰ κελαηδοῦν: βλέπεις τὰ καλαμπόκια νὰ φυτρώνουν; βλέπεις τὰ σπαρτὰ νὰ μεστώνουν; βλέπεις τὶς μηλιὲς τὶς ἀχλαδιὲς γεμᾶτες; πὲς «Δόξα σοι, ό Θεός!». Ὁ ἄπιστος ὅμως δἐν βλέπει, τὸν τυφλώνουν τὰ κρίματα. Άντὶ νὰ δοξάζη τὸ Θεὸ ἀνοίγει στόμα καὶ βλαστημάει. Θὰ τοῦ ἄξιζε νὰ τὸν βάλης σ' ενα πύραυλο καὶ νὰ τὸν στείλης στὸ φεγγάρι, σ' ἐκείνη τὴν ἐρημιὰ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀέρας, νερό, ζωή, πράσινο φύλλο καὶ καρπός, ἀλλὰ ξεραύλα καὶ νέκρα. Έδῶ στὴ νῆ μᾶς τά 'δωσε δλα ό Θεός, κι άντὶ γιὰ εύχαριστῶ τὴ μπουκιὰ ἔχουμε στὸ στόμα καὶ τὸ Χριστὸ βλαστημᾶμε.

Θεέ μου, πῶς μᾶς ἀνέχεσαι, πῶς δὲν σεἰεις τὴ γῆ! Θά 'ρθη μιὰ μέρα ποὺ θὰ δοῦμε σημεῖα καὶ τέρατα. Θὰ πληρώσουμε μὲ τόκο καὶ ἐπιτόκιο δλες τὶς ἀτιμίες καὶ τὶς βλαστήμιες. Θὰ πληρώση αὐτἡ ἡ ἀνθρωπότης. Ύπάρχει Θεός ' ὑπάρχει ἔνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ἔνα αὐτὶ ποὺ τ' ἀκούει ὅλα, καὶ ἔνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

The lord gives us once again an opportunity to express our solidarity by becoming a supporting and registered member of the parish. We can only urge you to do so because your sustaining membership keeps this parish functioning and responding to the needs of all the faithful. Don't wait until some insignificant date on the calendar. Register with the Church Office **TODAY** and garner all the benefits of being a supporter of Christ's mission on earth.

FAMILY REGISTRATION FOR HUSBAND & WIFE: \$300 PER YEAR SINGLE MEMBERSHIP: \$250 PER YEAR SENIOR CITIZEN INDIVIDUAL MEMBERSHIP \$200 PER YEAR SENIOR CITIZEN HUSBAND & WIFE MEMBERSHIP: \$225 PER YEAR WE DO NEED YOUR HELP!

Registering with your local parish is not so much a duty or obligation as it is a **PRIVILEGE.** By registering and offering your annual stewardship, you become an integral member of the living body of Christ as a faith community. By virtue of your Baptism, Chrismation (Confirmation), and Holy Eucharist (Communion), you claim to be a follower of Christ, a witness for Christ, and a practitioner for Christ. May we ask you then to live up to these promises by making your 2023 commitment **TODAY!** The benefits you shall receive beyond grace include the satisfaction and knowledge that this Church and community thrive thanks to your outreach.

Prove Your Faith by Your Trust

'Look at the birds of the air,' says Jesus. What a splendid example for our faith to follow! If God's providence bestows an unfailing supply of food on the birds of the air who neither sow nor reap, we ought to realize that the reason for people's supply running short is human greed. The fruits of the earth were given to feed all without distinction and nobody can claim any particular rights. Instead, we have lost the sense of the communion of goods, rushing to turn these goods into private property. The birds do not know famine because they do not claim anything specially for themselves and neither do they have any envy of others. 'Consider the lilies of the field: not even Solomon in all his glory was arrayed like one of these. If God so clothes the grass

which is alive today and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe one of you! Listen to these stupendous and uplifting words. With this parable of flowers and grass the Lord urges us to hope that God will also be merciful to us. Nothing is more persuasive than a glance at unthinking creatures who have received such beautiful dress from Providence. Surely we should be all the more ready to believe that human beings, if they entrust themselves completely to God and free themselves of all their worries, will not lack anything.

St. Ambrose of Milan

For books on Eastern Christianity, visit www.ecpubs.com To view over 300 videos, visit www.oltv.tv

WEB SITE: information is ALWAYS ON LINE ready to see and read. If you submit

RADIO MINISTRY: Each Saturday at 1:15 PM Fr. Eugene hosts the radio broadcast MATTERS OF CONSCIENCE NOW IN ITS 25th YEAR OF BROADCASTING LIVE ON WNYE 91.5 COSMOS FM, with listener telephone participation. Subjects of interest regarding Greek Orthodox theology, faith and practice, as well as secular topics confronting the nation and the world are discussed. Tune in and join the dialogue by calling 718-204-8900. Check our live audio at LIVESTREAMINGPLAYER. The website address. W.W.W.gaepis.org (Click live radio)